

12 : Les Fox Holes

In onze bossen zijn nog steeds duidelijk de sporen zichtbaar van de "Foxholes" (infanteriegaten) waar soldaten uit beide kampen leden.

Alsof de natuur, die zo snel de sporen van de mens wist uit te wissen, ze wilde behouden.

"Loopgraven gemaakt door de Amerikanen met een verkennings- en observatiemissie langs de rand van Verdennes om Duitse bewegingen te observeren. De Amerikaanse soldaten verlieten Marche langs de spoorlijn om niet gezien te worden en gingen door het bos, met hun kleine schoppen groeven ze gaten, maar de vorst en sneeuw maakten deze operatie moeilijk".

Commentaire de CHR. Fautré.

"Het schuttersgat: wat een verschil met de gevechtssomstandigheden in Duitsland! Er waren 45 minuten nodig om een mansgat te graven; hier duurt het uren."

'Bijlmannen namen kalm posities in langs het 19 kilometer lang front dat zich uitstrekte van Menil tot Hampteau en verder naar Melreux. Elke 150 meter bevonden zich schuttersputjes.' Hatchet Men (de Railsplitters: de "bijlmensen", zie divisiebadge)

De mitrailleursgaten bevonden zich elk op een afstand van 150 meter van elkaar.

Commentaar van een Amerikaanse soldaat

"Het was zo'n nacht, zo donker, zo mistig, zo bedekt met sneeuw, zo koud. Terwijl we ons verstopten in de kuilen aan de rand van Verdennes, bibberden we van de kou en hoorden we in angstige afwachting de vijand vreugdevol het kerstfeest vieren."

Commentaar van een Amerikaanse soldaat

